



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Statement 'Vrede in Palestina en bevrijding van de bezetting'

Vandaag op 21 oktober 2023 hebben wij met ruim 2500 personen onze stem laten horen in een protestmars voor vrede in Palestina en bevrijding van de Israëliische bezetting. Met trots wapperde de Islamitische vlag, die symbool staat voor onze intentie:

In de naam van Allah ﷻ en onze Profeet ﷺ zullen wij standvastig staan voor rechtvaardigheid en spreken voor vrede. Wij zullen nooit stilzwijgen over inhumane onrecht in de wereld.



Wij veroordelen het doden van onschuldige burgers en wij geloven dat elke mensenleven heilig en onschendbaar is, zonder onderscheid in religie, geslacht, ras, herkomst of nationaliteit. Het is duidelijk dat Israël dit onderscheid maakt door het plegen van etnische zuivering en door hun keuze voor een apartheidsregime (zie o.a. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/israels-55-year-occupation-palestinian-territory-apartheid-un-human-rights>).

Het Palestijnse volk is al jaren opgesloten in werelds grootste openluchtgevangenis, waar de helft van de gevangenen kinderen zijn. Dagelijks zien wij met pijn in ons hart hoe Israëliische aanvallen hun levens verwoesten in een gebied waar ze geen kant op kunnen. De (inter)nationale steun voor het bezettings- en oorlogsbeleid van Israël roept diepe verontrusting op vanwege de dreigende genocide van het Palestijnse volk. De mensenrechten van de Palestijnen worden meer dan 75 jaar geschonden en de wereld kijkt toe hoe zij gebukt gaan onder deze oorlogsmisdaden. Ondertussen worden we via diverse reguliere media geconfronteerd met berichtgeving die deze misdaden framen. De geloofwaardigheid van deze politici & media brokkelt af en dit sterkt ons om de waarheid op een correcte wijze te verkondigen.

Wij roepen op tot het naleven van het fundamentele recht van de Palestijnse bevolking op een menswaardig bestaan. Het komen tot een rechtvaardige oplossing van de Palestijnse bezetting is niet alleen een internationale zaak. Het leeft ook in onze wijken en vooral in onze harten. Voor de uitdagingen op lokaal niveau staan wij open voor dialoog & samenwerking en op individueel niveau blijven we reflecteren op ons handelen.

Terwijl we zojuist vernemen dat Israël de aanvallen intensiveert huilt ons hart, maar wij breken niet! Want de sterke is niet diegene die de mens onderdrukt met zijn macht, maar de sterke is degene die zijn emoties kan beheersen. Wij vertrouwen op Allah, de Rechtvaardige. En wat het onbeschrijflijke Palestijnse leed betreft berusten wij ons in de wetenschap dat het levenslicht dooft, maar de martelaarschap in het paradijs eeuwig is. En wij smeken Allah de Verhevene ons de kracht te schenken rechtvaardig te blijven handelen, gepast met onze emoties om te gaan en geduld te tonen.

Bestuur Faizul Islam